

Canada haalt euthanasie uit strafrecht

Gepubliceerd: 18 juni 2016 11:21

Laatste update: 18 juni 2016 10:37

Canada staat voortaan

euthanasie toe voor ongeneeslijk zieke patiënten voor wie de dood nadert. De Canadese senaat stemde vrijdagavond in met een wetsvoorstel dat hulp bij zelfdoding legaliseert.

De senaat wilde aanvankelijk ook euthanasie toestaan voor patiënten wier dood nog lang op zich kan laten wachten, maar het lagerhuis stak daar een stokje voor.

Alleen terminale patiënten kunnen voorlopig een beroep doen op hulp om een eind aan hun leven te maken, meldt de Canadese omroep *CBC*. De progressieve regering van premier Justin Trudeau noemde de wet echter een eerste stap op een weg die in de toekomst kan worden vervolgd.

Canada voegt zich met de nieuwe euthanasiewet bij een select rijtje landen, waaronder Nederland, Zwitserland en Japan. De wet was nodig omdat het hooggerechtshof het verbod op euthanasie had verworpen.