

“Als 2022 één ding heeft geleerd, dan is het dat er geen zekerheden meer zijn”



© rr

Pieter Lesaffer

Zaterdag 31 december 2022 om 03:00

“Ik wens je een gelukkig nu.” Dat staat op een van de nieuwjaarskaartjes die Nathalie Huygens in deze periode heeft gekregen. Ze vindt dat het mooiste kaartje. Geen “gelukkig 2023”, want de kans is groot dat zij het einde van dat jaar niet haalt. Ze heeft euthanasie aangevraagd omdat een gewelddadige verkrachting te diepe sporen heeft nagelaten. Het verhaal van Nathalie Huygens verderop in deze krant gaat door merg en been. Joggend op het jaagpad werd zij zes jaar geleden hardhandig op de grond gewerkt en misbruikt. De dader is intussen wel veroordeeld, maar Nathalie de verkrachting nooit te boven komen. Vandaag zit zij gevangen tussen de psychische uitzichtloosheid die de verkrachting heeft veroorzaakt, de goedgekeurde euthanasie-aanvraag, met tegelijk het verlangen om bij haar kind te zijn, en een rechtszaak die nog steeds aansleept over de schadevergoeding – wat op zich ook al schandelijk is, zes jaar na de feiten.

“De gelukwens op dat kaartje is toepasselijk voor mij”, zegt Nathalie in het interview. “Niet genieten van volgend jaar maar genieten van het nu.” Het is een inspirerende wens, die in dit jaareinde voor iedereen van toepassing kan zijn. Want als 2022 één ding heeft geleerd, dan is het wel dat er geen zekerheden meer zijn. Wat zouden we dus al een verder wensen?

Vorig jaar was de grootste wens nog om na de coronacrisis het gewone leven op te pikken. Maar in de plaats van de voorspelde *roaring twenties* kregen we oorlog in Oekraïne, een energiecrisis, inflatie en een economische crisissfeer. De voorspelbaarheid is weg. Er is krapte op de arbeidsmarkt, tegelijk vallen overal ontslagen. De gas- en elektriciteitsprijzen gaan in pieken en dalen. De politiek slingert tussen populisme en proberen de boel bijeen te houden. En geen idee hoe het wereldtoneel er volgend jaar uitziet.

Wens daarom geen gelukkig nieuw jaar, maar een gelukkig nu.

Door al die onzekerheden dreigen we te vergeten hoe goed we het hier nog steeds hebben, in een van de meest welvarende landen ter wereld, met goede gezondheidszorg, degelijk onderwijs en een stevige sociale zekerheid. Nu genieten is de boodschap, zoals Nathalie Huygens het voorzegt. En voor Nathalie zelf daarna vooral rust toegewezen waar dan ook.