

Stany Crets schrijft pleidooi voor meer “menselijk afscheid” na het overlijden van zijn moeder: “Aan de koffietafel neem je afscheid”

Stany Crets (56) moest onlangs afscheid nemen van zijn moeder. Zij stierf, in volle coronacris, op 85-jarige leeftijd. En al was het geen totale verrassing, toch stemt het afscheid de Vlaamse acteur inriest. “Het belangrijkste is het afscheid nemen mét elkaar”, zo schrijft Crets in een pleidooi op Facebook.

AW 01-12-20, 13:44 Laatste update: 14:12



“Ik verloor mijn moeder. Ik was voorbereid. Het was geen verrassing. En toch... We hadden verdriet, mijn vrouw en ik, mijn kinderen en ik, mijn ex en ik, de familie en vrienden die ik belde en ik. We hebben ook gelachen mijn vrouw en ik, mijn kinderen en ik, mijn ex en ik, de familie en vrienden die ik belde en ik. In levenden lijve én aan de telefoon. En toen besepte ik: we nemen maar één keer afscheid van iemand. Afscheid kan je niet uitstellen. Het is nu of nooit. Eén keer. En dat afscheid wil je delen.”

Lees ook



[Walter Grootaers, een half jaar na corona: “Ik was zo blij toen ik m’n kinderen weer kon knuffelen”](#)

Volgens de huidige coronamaatregelen is het echter verboden om een koffietafel te organiseren. En tijdens de viering of plechtigheid mogen maximaal 15 personen aanwezig zijn. Deze maatregelen stuiten de acteur tegen de borst. Want het belangrijkste is volgens hem “afscheid nemen mét elkaar”. “Afscheid nemen. Dát is het belangrijkste.

“Dáár gebeurt het. Niet in de kerk of de aula van het crematorium waar je stilzwijgend en contemplerend, plechtig samen zit. Niet aan het graf waar je in gedachten verzonken koukleumend toekijkt. Nee, aan een warme koffietafel met *pistolekes*, kaas, hesp, koffie, pintjes,... Dáár neem je afscheid. Ook al is het maar met vijftien, ook al is het met social distancing, met mondkmaskers, met heel de gruwelijke *santeboetiek*”, zo schrijft hij nog.



Crets besluit zijn pleidooi voor een “menselijk afscheid” met een concrete boodschap voor de beleidsmakers: “Beste beleidsmakers, als je wil dat we jullie vertrouwen, vertrouw ons dan ook af en toe. Laat ons niet los.”