

Euthanasie

CAMPS

Hugo Camps — peetvader van de column — omarmt véél maar geen onzin. En dat leest u hier elke maandag. En soms ook op andere dagen.

HUGO CAMPS

Oorlog voeren aan de rand van een doodsbed is zo mogelijk nog absurder dan het sterven zelf. Het houdt sommige parketmagistraten niet tegen voor een laatste krijgsdans. Hun motief is wraak. De Brugse afdeling van het parket vroeg vorige vrijdag de verwijzing van meester Walter Van Steenbrugge wegens vermoedens dat de advocaat deel uitmaakte van een criminele organisatie. Uiteraard in het drugsmilieu. De zaak speelde rond een drugslabo in Lendelede. De Gentse advocaat sprak van een wraakactie.

Er ontstond een pijnlijk welles-nietesspel tussen Van Steenbrugge en de Gentse procureur-generaal over de vermeende wraakactie. Ha, eindelijk wisten we weer wat nieuws was: topadvocaat lid van drugsbende. Jammer, de raadkamer stelde Van Steenbrugge nog dezelfde dag buiten vervolging. Wat blijft hangen is de wraakmoraal van het parket.

De oorlog begon na de euthanasiezaak van Tine Nys. Van Steenbrugge voerde de forcing tegen de katholieke lobby van de betreurde vrouw. Advocaten, artsen, moralisten, iedereen had een mening over het euthanasieverzoek. Zelfs de overste van de Broeders van Liefde kwam vanuit het Vaticaan tussen om de euthanasiezaak van Tine Nys voor het hof van assisen te brengen. Het sterven van een jonge vrouw werd een politieke zaak. Bittere discussies over het recht op euthanasie volgden elkaar snel op. Artsen werden in verdenking gesteld.

De dood had haar sereniteit verloren. Meester Van Steenbrugge werd getrakteerd op de ene intimidatie na de andere, maar hij bezweek niet. Hij hield het bij een legalistisch verweer. Omdat de hetze van de christelijke ultra's van geen ophouden wist, werd hij emotioneler in de verdediging van het euthanasierecht. Er kwam een grondtoon van verontwaardiging in zijn stem. Hij voelde zich beledigd door oekazes van de overste van de Broeders van Liefde en aanverwante obscurantisten van het gerechtelijk apparaat.

Krijgt het euthanasiedebat hier nog ooit zijn rustgevende gregoriaanse zangerigheid terug? Er is veel wrok opgespaard in sommige middens.