

DE 5 LEVENSLESSEN

WILLY WILLY

‘Op het eind van een leven vol liefde is de dood aanvaardbaar’

Rockmuzikant Willy Willy vecht tegen kanker, maar gelooft in de liefde en de rock-'n-roll. Combineer die houding met een goeie dosis humor, en hij beklagt zich zelden of nooit wat. INES MINTEN



Willy Willy: ‘Mijn leven was hoofdzakelijk één groot feest, en ik heb er enorm van genoten’. Danny Willems

1. Liefde eerst

‘Misschien ben ik niet de meest aangewezen persoon om levenslessen te geven, maar ik ben wel zo onbescheiden om te denken dat ik er enkele heb. *(lacht)* Deze eerste verwacht je waarschijnlijk niet direct van een punkrocker, maar het is de belangrijkste van allemaal: liefde komt op de eerste plaats. Liefde is vooral vriendschap, en vriendschap “is één ziel in twee -

lichamen”, om het met de woorden van Aristoteles te zeggen. Dat vind ik mooi verwoord.’

‘Ik ben al dertig jaar samen met dezelfde vrouw. Als koppel moet je elkaar kunnen aanvoelen en aanvullen. Ik heb het geluk dat Michèle en ik dat doen. Een relatie lang goed houden, doe je volgens mij voornamelijk door je niet te storen aan futiliteiten. Wij houden van elkaar ondanks onze fouten. En ik zeg je: als de dood het einde is van een leven vol liefde, dan is die dood aanvaardbaar.’

2. Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

‘Humor is voor mij ontzettend belangrijk. Ik ben een Oostendenaar en in Oostende is humor altijd overgoten met een stevige dosis sarcasme. Ik herinner me nog levendig de oude tijden met The Scabs, vóór we succes hadden. Zwarte sneeuw zagen we toen, en optreden deden we voor een aalmoes, voor vijf man en een paardenkop. Vlak voor we het podium op gingen, zong ik daarom altijd het nummer ‘Born to lose’ van Johnny Thunders and the Heartbreakers. Dan schoten we elke keer weer in de lach. Het gaf ons een boost en we konden er weer tegenaan. Met The Scabs hebben we volgehouden tot het ons lukte om er succes mee te hebben. En humor heeft daar een grote rol in gespeeld. Je moet met alles kunnen lachen: het maakt het leven luchtiger en een mens gelukkiger. Nu, ik ben sowieso een optimist en het lukt me best goed om veel humor in mijn leven te brengen.’

3. Volg je dromen

‘Zeker als je het financieel bekijkt, heb ik hier en daar kansen laten liggen, maar ik heb gewoon steeds voor rock-’n-roll gekozen, en daar ben ik trots op’

‘Ik wist al heel vroeg wat ik wilde worden. Voor mijn vierde verjaardag kreeg ik een plastieken gitaartje en dat werd onmiddellijk mijn favoriete speelgoed. Later, toen ik een jaar of veertien was, zag ik The New York Dolls in het televisieprogramma *Binnen en buiten*. De groep was toevallig in België om te spelen, dus ze kwamen er de

gebruikelijke playback doen. Mijn ouders – en velen met hen – vonden het een grote schande. Maar vanaf dat ogenblik wist ik het helemaal zeker: ik moest en zou gitarist worden. Een gemakkelijke keuze was dat niet en het is een parcours met vallen en opstaan geweest. Maar de keuze was gemaakt en is altijd gebleven. Natuurlijk heb ik dingen tegen mijn zin moeten doen om mijn droom te kunnen verwezenlijken. Zo heb ik in een vleesfabriek gewerkt, en ik kan je zeggen dat paté maken op zo'n plek niet het liefste was wat ik deed in de wereld ... Maar ik deed het, zodat ik daarna een gitaar en een versterker zou kunnen kopen. Ik heb jaren aan de weg getimmerd, maar uiteindelijk ben ik er toch geraakt en ik ben werkelijk content met waar ik nu sta. Dus: geef niet op en blijf erin geloven.'

4. Blijf trouw aan jezelf

'Wat anderen ook van je mogen denken, blijf je eigen waarden trouw. Natuurlijk moet je dat altijd doen met respect voor anderen, maar durf je mening te uiten en durf anders te zijn. Je maakt zelf je keuzes in het leven en daar moet je ook achter blijven staan. Ik beklag me niets. Echt niets. Mijn leven was hoofdzakelijk één groot feest, en ik heb er enorm van genoten. Zeker als je het financieel bekijkt, heb ik hier en daar kansen laten liggen, maar ik heb gewoon steeds voor rock-'n-roll gekozen, en daar ben ik trots op. Rock-'n-roll zit in mijn DNA. Het ging voor mij om zoveel meer dan geld verdienen. Ik kon ervan leven, hoewel ik er wel een prijs voor moest betalen. Maar die prijs was het dubbel en dik waard.'

5. Leef vandaag

'Geniet van het ogenblik en kijk niet te ver vooruit. Het zijn immers de mooie momenten die je je blijft herinneren. Zo heb ik er onlangs een meegemaakt dat ikzelf – en ook anderen – nooit zal vergeten. Het was een magisch moment op het podium, tijdens de voorstelling van mijn nieuwe album. De zaal gloeide van liefde, vriendschap en respect. Heel wat muzikanten en de hele Scabs-ploeg stonden klaar om me belangeloos te steunen. Zoiets kom je niet vaak tegen, dus ik ben hen er eeuwig dankbaar voor. Ondanks wat zenuwen – we hadden ons niet plat gerepeteerd – speelde iedereen de pannen van het dak. Ook het publiek voelt dat. De toeschouwers waren allemaal mensen die van het moment aan het genieten waren. Het was mooi – *one big smile* – de liefde

was tastbaar. En zo beland ik weer bij mijn eerste levensles ...'