



‘Doordat euthanasie mogelijk is, durf ik te leven’

Jong, fysiek gezond en toch willen doodgaan: anderhalf jaar geleden getuigden Otje en Lotte over hun psychisch lijden en de weg naar euthanasie. Aan de hand van quotes van toen blikken ze terug en vertellen hoe het nu met hen gaat. Soms voorzichtige hoop, pijn ook, en af en toe een sprankel geluk. Maar altijd met de dood in het achterhoofd. ‘Misschien geeft een hond me weer zin om te leven.’

Kathleen Vereecken, foto's Katrijn Van Giel