

WELZIJN

Nog altijd veel meer euthanasie in Vlaanderen

Er sterven nog altijd meer dan vier keer zoveel Vlamingen door euthanasie dan Franstaligen.

BRUSSEL | 'Verontrustend is dat de trend al tien jaar onveranderd blijft', zegt Wim Distelmans, lid van de federale controle- en evaluatiecommissie, die zopas haar tweejaarlijkse rapport opmaakte. 'Want Franstalige dokters passen veel vaker palliatieve sedatie toe en dat gebeurt helaas vaak zonder medeweten van de patiënt.'

In slechts 49 gevallen werd euthanasie uitgevoerd op basis van een wilsverklaring bij patiënten die niet meer bij bewustzijn waren.

Dat kan alleen bij een onomkeerbaar bewustzijnsverlies, waaronder een coma wordt verstaan. Dementie valt daar niet onder. Euthanasie wordt meestal gevraagd door mensen met een gevorderde of zwaar verminkende kanker, van wie verwacht wordt dat ze niet lang meer te leven hebben. In mindere mate ook door mensen met een evolutieve spierziekte. Sommige leden in de commissie hebben te kennen gegeven dat ze het moeilijk hadden met de notie van 'ondraaglijk lij-

den ten gevolge van een combinatie van ziekten, bij oudere patiënten'. Zij werpen op dat het mogelijk om 'normale ouderdomskwalen' gaat. De meerderheid was het daar niet mee eens. Het gaat om 16 gevallen in 2010 en 23 in 2011. De trend is ook de jongste maanden stijgend, zegt Distelmans. De commissie heeft besloten dat huisartsen de aangewezen 'specialisten' zijn om over die euthanasievragen, die vaak een 'voltooid leven' betreffen, te oordelen. Het gros van de patiënten is voorlopig van middelbare leeftijd: onder 40 jaar wordt de vraag zelden gesteld. (vbr)

2.086 Belgen stierven de laatste twee jaar door euthanasie (953 in 2010, 1.133 in 2011)

944 stierven thuis, 935 in een ziekenhuis, 161 in een rusthuis, 46 elders

49 mensen waren buiten bewustzijn maar hadden vooraf een wilsverklaring opgesteld

8 patiënten overleden snel na orale inname van een barbituraat (= hulp bij zelfdoding)

'Geen idee wie dat zijn. Rebellen, ja, maar wie ze steunen?'

evacueerd worden naar de luchtmachtbasis van Florenne. Zwaarbewapende militairen tussen de eendjes en het bord met openingsuren, Fort 4 in Mortsel lijkt wel een ... fort. Het is in Belgische handen, één van de ontvangstplaatsen voor vluchtelingen.

Vier vluchtelingen stappen uit een busje. Ze hebben de juiste papieren, ze mogen mee. Onder hen een Française, Lucie Legrand. Lucie heeft een Antwerpse tongval en lijkt wel een man van middelbare leeftijd. Dat is ze ook.

De vier zijn vrijwilligers. 680 burgers nemen deel, in ruil voor een gevechtsrantsoen (Mexicaans slaatje, vanilledessert, warme chocomelk) en een lift met de C-130. Ex-militairen, reservemilitairen, dienstplichtigen met heimwee naar *de troep*, studenten, vliegtuigspotters, meisjes met zin voor avontuur.

Trucks brengen hen naar de luchthaven. In colonne, van verschillende ontvangstplaatsen, naar Zoersel. De Baltonische bevolking heeft er nauwelijks oog voor. Een vijandige lijnbus doorbreekt de colonne alsof het niets is. Wie te lang staat te kijken, krijgt een geruststellende flyer toegestopt.

Huisdieren achterlaten

In Zoersel wachten 58 geëvacueerden op hun C-130. Een jonge vrouw heeft snijwonden van machetes, een jongen een oorlogstrauma en een verzwikte enkel. In het echte leven zijn ze ongedeerd, zij is vastgoedmakelaar en hij student veiligheid. Ze fotograferen zichzelf met smartphones.

Adjutant-chef Lodewijk Bonnez staat ernaast. Hij is paracommando. Echt. Het is niet zijn eerste evacuatie. Hij nam deel aan Silver Back, in 1994 in Rwanda, en aan Sunny Winter, in 1993 in Kinshasa. Schrijnende toestanden heeft hij gezien. 'Het is alles achterlaten om te overleven. Te veel bagage, huisdieren, een schoonzus met de verkeerde nationaliteit.'

De C-130 vliegt over, maakt rechtsomkeert, landt en blijft staan met draaiende motoren. De geëvacueerden waaien bijna weg als ze achter de schroeven doorlopen, de achterklep op en naar binnen. Camera's flitsen in de buik van het toestel als de klep dichtgaat. 'Normaal is het voor ons nu afgelopen, zegt Bonnez. 'Maar hen zullen we straks allemaal naar huis moeten brengen.'

© Inter IKEA Systems B.V. 2012.

ROXÖ salontafel. Ø65 cm. H 41 cm **29,95** 201.933.28

BLANDA serveerschaal. Ø12 cm. H 6 cm. 100.572.51 **1,25**

HEDERLIG rodewijn glas. 59 cl **1,25** 001.548.70

KARLSÖ parasol, vrijhangend. Ø300 cm H 260 cm. 201.633.74 **69,-**

FRÄJEN badhanddoek. 70x140 cm. Grijs. 501.591.77 Wit. 301.591.83 **7,99/st.**

IKEA PS BJUDA karaf. 1,3 L **7,99** 301.413.67

FALSTER zonnebed. 199x60 cm. H 33 cm (Normale prijs **139,-**) 402.091.11 Actie enkel geldig voor **IKEA FAMILY** leden, van 10/05 t.e.m. 23/05/2012 en zolang de voorraad strekt. **119,-**

RAMSÖ parasol. Ø140 cm. H 95 cm **7,99** 402.107.94

ROXÖ stoel. 47x48 cm. Zithoogte 46 cm. Geel. 302.098.14 Wit. 501.962.88 Grijs. 702.098.12 **19,95/st.**

TRIVSAM serie. Serveerschaal. Ø32 cm. H 10 cm **9,99** 101.884.26 Sauskan. H 11 cm. 0,6 L **4,99** 701.884.28

IKEA PS BRUNN vaas. Ø17 cm. H 28 cm **19,95** 501.413.71

FALSTER bank. 130x36 cm. H 43 cm. 202.022.00 **75,-**

IKEA 365+ serie. Bordje. Ø21 cm **2,-** 001.334.77 Bord. Ø27 cm **2,99** 862.871.10 Diep bord. Ø25 cm **2,99** 763.201.10

SUNDERÖ dekstoel met voetenbank. 72x122 cm. H 74 cm. Zithoogte 34 cm **99,-** 702.052.15

Nu vrijdag 11/05 vanaf 15u, Spareribs met frietjes voor slechts 3,95. En elke vrijdag is er weer een ander lekker voordelige schotel. Kijk maar op IKEA.be. **3,95**

Openingsuren: maandag-donderdag 10u-20u, vrijdag 10u-21u, zaterdag 9u-20u

IKEA®