



BRIEF VAN DE DAG

Het juiste woord

WIM DISTELMANS

Voorzitter Federale Commissie Euthanasie.

Het artikel over het proces tegen de Wevelgemse diaken die beschuldigd wordt van tien moorden, zondigt nog maar eens tegen het foutieve gebruik van de term 'euthanasie' (*DS 20 januari*) (http://www.standaard.be/cnt/dmf20180119_03310454). Er wordt in gesteld dat de diaken opbiechtte tientallen bejaarden te hebben 'geëuthanaseerd'.

Ook andere media hebben het geregeld over 'het euthanaseren van de zieke giraf' of van 'de aangespoelde potvis'. Zelfs in het dagelijkse taalgebruik hanteert men de terminologie verkeerd. Mensen zeggen dat ze 'hun hond gaan laten euthanaseren'. In België is het begrip euthanasie strikt gedefinieerd. Het kan alleen op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene zelf. In de eerder genoemde voorbeelden gaat het niet over euthanasie, maar over 'levensbeëindiging zonder verzoek'.

Laten we bij het begin van dit assisenproces de juiste terminologie hanteren. Het maatschappelijke debat rond euthanasie wordt al genoeg vertroebeld.



TWEET



DELEN

E-MAIL

CORRIGEER