

# Nek-aan-nekrace naar het Elysée

Zondag trekken de Fransen naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Die ronde belooft een nek-aan-nekrace te worden tussen aftredend president Nicolas Sarkozy en de socialistische kandidaat François Hollande. Als geen enkele kandidaat een volstrekte meerderheid haalt, volgt er op 6 mei een tweede ronde met de twee belangrijkste kandidaten. Volgens de laatste opiniepeilingen zou Hollande in die tweede ronde afgetekend winnen.



DS-Infografiek | Bron: Reuters

## MOMENT!

### Spindoctor

**HILDE VAN DEN EYNDE**

Een hondenstiel is het. Onmogelijke uren heb je, slaafse dienstbaarheid wordt er van je verwacht, maar niemand die je ooit met je werk feliciteert, want alles verloopt *top secret*: het is net alsof je niet bestaat. Vult je baas zijn dagen met luxe hobby's terwijl anderen moeten sappelen om rond te komen, hoor jij dat uit de media te houden. Betaalt ie zijn reises niet zelf maar houdt ie bij een oliesjeik z'n hand op, mag jij de boekhouding opschonen. Dreigt links of rechts een beest zich te bezeren als hij langskomt, moet jij het internet van bezwarende foto's ontdoen. Meestal gaat het goed. Zolang hij niet 's nachts naar de wc moet en zich in het donker mistraapt, dan toch. Heb jij je de blaren op je tong mogen praten, deze week, om de boel te sussen - nooit geweten dat een mens zich zo in eigen voet kon schieten. Of wel natuurlijk, als je bedenkt dat je vorige week nog mocht uitleggen wat de kleine van de dochter van de baas daar opeens op de spoed lag te doen. Op eieren lopen was dat: als jongeling met een pistool spelend, legde de baas immers zelf ooit zijn eigen broer om - om dat uit de rechtzaal te houden, heeft je voorganger indertijd nog mogen spinnen bij het leven. Dat jij kleinzoon akkefietje in de schietstand situeerde, zou ook als vakwerk de boeken zijn ingegaan, had achteraf de vrouw van de baas niet verklapt dat het op jacht was gebeurd. Doet je eraan denken: over Botswana heeft ze tot dusver d'r mond gehouden. Toch even kortsluiten, dadelijk. Je wilt niet hebben dat ze weer eens gaat kletsen, terwijl jij net die lading ivoor aan het inklaren bent.

HUMANISTEN WILLEN GEEN ENKELE GROEP UITSLUITEN

# Euthanasie ook bij verstandelijke handicap

Een opmerkelijk standpunt van de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging: ook personen met een verstandelijke beperking moeten euthanasie kunnen krijgen bij ondraaglijk lijden.

**VEERLE BEEL**

**BRUSSEL** | De Humanistisch Vrijzinnige Vereniging lanceert dit opvallende voorstel morgen, zondag, tijdens een panelgesprek naar aanleiding van de Erfgoeddag in Antwerpen. Voorzitster Jacinta De Roeck, die als parlamentslid mee aan de wieg stond van de huidige euthanasiewet uit 2002, zegt: 'De wet zal over afzienbare tijd toch wel worden uitgebreid naar minderjarigen en demente personen. Een uitbreiding staat helaas niet in de huidige regeerverklaring, maar vroeg of laat gaat het er wel van komen, omdat er zoveel vraag naar is. Allicht niet binnen deze zittingsperiode, maar dan toch in de volgende.' En van het een komt het dan het ander, zegt De Roeck: 'Als we het

over euthanasie voor minderjarigen zullen hebben, zullen we het sowieso ook over personen met een handicap moeten hebben, die vaak officieel 'verlengd minderjarig' verklaard zijn. Die mensen kijken ook tv, die lezen ook de kranten, al dan niet samen met hun begeleiders, en die worden ook ziek. Van begeleiders in instellingen hoor ik dat de vraag naar euthanasie ook daar opduikt.'

#### Delicaat

De Roeck is zich ervan bewust dat het delicaat ligt, gezien wat er in de jaren veertig met personen met een handicap is gebeurd: 'Toen werd ook het woord 'euthanasie' gebruikt, maar de mensen die toen gedood werden, vroegen

er niet zelf om. Dat is een groot verschil.' Vreest ze niet dat deze moeilijke vraag, voor een nieuwe doelgroep, de uitbreiding van de wet zal vertragen? 'Het kan zijn dat we de hele discussie hiermee verzwaren. Ik ben mij ervan bewust dat dit nog véél moeilijker ligt dan de uitbreiding naar minderjarigen en dementen.'

**Die mensen kijken ook tv, die lezen ook de kranten en die worden ook terminaal ziek**

'Maar als humanisten kunnen wij niet anders. We kunnen niet aangaan dat een bepaalde groep mensen helemaal wordt uitgesloten van het zelfbeschikkingsrecht over leven en dood.' De Roeck verwacht overigens niet dat zo'n wetswijziging er even snel komt als voor de andere twee

groepen. 'Het kan nog jaren duren voor er een voldoende draagvlak voor is. Er is ook jarenlang gediscussieerd voor de euthanasiewet werd goedgekeurd. Maar daarom willen wij het debat nu al lanceren. Politici moeten bereid zijn hierover na te denken, in de instellingen te gaan luisteren, met de betrokkenen zelf te gaan spreken. We moeten er klaar voor zijn.'

#### Handelings(on)bekwaam

De huidige wet zegt onder meer dat euthanasie door de persoon zelf aangevraagd moet worden. En dat die persoon handelingsbekwaam moet zijn. Wie verlengd minderjarig is verklaard, wordt juist als handelingsonbekwaam gezien. 'Maar het is niet omdat deze mensen niet zelfstandig kunnen leven in deze maatschappij, dat sommigen onder hen niet de maturiteit hebben om zelf te beslissen over hun eigen lichaam en leven. Dat recht mogen we hen niet zomaar ontnemen', vindt De Roeck. 'Natuurlijk zullen er heel precieze zorgvuldigheidseisen gesteld moeten worden aan zulke euthanasievragen. Juist omdat het een kwetsbare groep is.'

**Caves de France**  
WORLD QUALITY WINES

**LENTEDEGUSTATIE**  
za 21, zo 22 & ma 23 april '12  
[www.cavesdefrance.be](http://www.cavesdefrance.be)  
Opstalplein 22 - 9200 Dendermonde  
Tel: 052/42 73 73

Interessant aanbod **Travel** in **dS De Standaard WEEKEND WONEN** vanaf pagina 15