

Bisschoppen vrezen voor ‘eliminatie’ van dementerenden

Euthanasie voor dementerenden is nog lang geen wet, maar de Kerk ziet het nu al ontaarden in de eliminatie van zwakkeren.



WVO

Als u straks dement wordt, kunt u geen euthanasie meer vragen. Zou het daarom niet handig zijn om die vraag op voorhand te stellen, in een wilsverklaring die bovengehaald kan worden op de dag dat u zwaar dementert en uitzichtloos lijdt? Niet volgens de Belgische bisschoppen die (in een opiniestuk in deze krant) waarschuwen dat dementerenden straks het gevaar lopen ‘geëlimineerd te worden’.

**‘Ik had de
bisschoppen
liever eens
gehoord over**

Niet dat er een wetwijziging zit aan te komen. Euthanasie voor dementerenden kwam alleen ter sprake op een studiedag van het LevensEinde InformatieForum (Leif), meer dan een week geleden. Er is geen wetsvoorstel, het staat niet in het regeerakkoord en volgens ex-senator en arts Patrik Vankrunkelsven, die op de studiedag was, is er geen meerderheid voor. Ook binnen Leif zijn de

palliatieve sedatie'

meningen verdeeld, 'maar het is goed dat erover gediscussieerd wordt'.

Heilig

België zit op een hellend vlak sinds er in 2002 een euthanasiewet gekomen is, vinden de bisschoppen. Ze vrezen dat een uitbreiding door velen begrepen zou worden als een 'uitnodiging om ermee op te houden', of zelfs als een 'plicht tot sterven'. Vankrunkelsven brengt daar tegenin dat het aantal euthanasiegevallen nauwelijks toeneemt, waardoor je moeilijk van een hellend vlak kunt spreken. 'Bovendien hebben ook de grootste voorstanders van euthanasie één heilig principe: de patiënt moet er zelf om vragen. Er is dus zeker geen hellend vlak richting eliminatie.'

De bisschoppen schrijven bovendien dat de grenzen van de wet nu al systematisch worden afgetast en 'zelfs overschreden'. Tommy Scholtes, hun woordvoerder, verduidelijkt: 'Ze gaan ervan uit dat er veel *euthanasieën* gebeuren waarop geen controle bestaat. De controle bestaat natuurlijk wel, maar ze ontsnappen eraan, omdat ze niet gerapporteerd worden.' Cijfers van heimelijke euthanasie bestaan uiteraard niet, erkent Scholtes.

Gaat het dan om een aanvoelen? 'Ja, en een aanvoelen dat een versoepeling van de wet dat alleen maar erger zal maken.'

Dat maakt Vankrunkelsven kwaad. 'We hebben een wet die juist verhindert dat men euthanasie kan uitvoeren zonder het te rapporteren. Als het vroeger gebeurde, voor er een wet was, gebeurde dat zonder de zorgvuldigheid die we vandaag hebben. Wat vandaag wel nog gebeurt, is dat een patiënt om euthanasie vraagt en dat de arts kiest voor palliatieve sedatie: geen actieve euthanasie, maar een verdoving die op termijn dodelijk is. Dat gebeurt soms omdat de arts een levensbeschouwelijk probleem heeft met euthanasie. De zorgvuldigheid die vereist is voor euthanasie, geldt daar niet. Ik had de bisschoppen liever eens daarover gehoord.'