

BELGIË IN HET BUITENLAND - DE GEKLEURDE BERICHTGEVING OVER DE EUTHANASIEWET

België, waar leven uitzonderlijk is

28/11/2013 | Lotte Alsteens

Persagentschappen Reuters, AP en AFP maakten een feitelijk verslag. CNN nam uitvoerig de tijd om voor- en tegenstanders te horen. Maar de conclusie luidt: België wil zijn kinderen vermoorden.

7 FOTO'S



De bevoegde Senaatscommissie stemde gisteren met een wisselmeerderheid voor euthanasie bij minderjarigen. 'Dit is wat links en wat socialisten ons willen opdringen', klinkt het in buitenlandse reacties. [news](#)

Er zijn de feiten...

Dat in België een parlementaire meerderheid is gevonden die euthanasie bij minderjarigen mogelijk maakt, is wereldnieuws. De berichtgeving van de grote persagentschappen werd overal opgepikt, van in Malta tot Maleisië.

... de meningen...

De Amerikaanse zender CNN zette er zijn tanden in. Het Belgische wetsvoorstel werd een *top story* – er is een reportage, een infografiek en er zijn opiniestukken en een debat – en journaliste Christiane Amanpour spitte het thema uit in het programma dat naar haar genoemd is. Voor- en tegenstanders mochten hun zegje doen.

Eerst kwam Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) aan het woord, gevolgd door Robert George, professor aan de Princeton University. Hij is theoloog en was adviseur van president George W. Bush inzake bio-ethiek.

‘Genezers worden moordenaars’, zegt George. ‘De wet is geen verbetering. Wat wel beter zou zijn, is niet op te geven. Patiënten niet aan hun lot over te laten, hen te verzorgen en het lijden te verzachten.’

... en de vrije interpretaties

Robert George staat niet alleen, integendeel. Wie op Twitter termen als ‘Belgium’ en ‘children’ ingeeft, stuit vooral op veel verontwaardiging. Ons land is naast ‘ignorant’ (onwetend) ook een plaats van verderf, zo klinkt het. Het nieuws over het wetsvoorstel wordt gretig opgepikt en herwerkt door conservatieve, religieuze en prolife-organisaties.

De kop ‘Belgium considering whether to allow sick CHILDREN to end their own lives through euthanasia if their parents approve’ van de Britse tabloid *Daily Mail* is een subtiele manier om lezers te prikkelen. Hieronder volgen de meer expliciete terechtwijzingen.

De *Christian Broadcasting Network*, ook een Amerikaanse zender, kwam een kijkje nemen in België. Het laat Michel De Keukelaere aan het woord, de jonge Vlaming die begin dit jaar de ‘mars voor het leven’ in Brussel organiseerde.

‘Dit is wraak van de socialisten en liberalen. Dit soort mensen wil tonen dat in België het christendom voorbijgestreefd is,’ zegt De Keukelaere.

de camera of naar hun arts kijken, en zijn er quotes te horen als:
'Experts zeggen dat zieke kinderen bijna nooit willen sterven.'

Ook blogger Alex Schadenberg, directeur van de Canadese *Euthanasia Prevention Coalition*, plaatst illustraties bij zijn verslag over België, maar hij focust op het slechte in de artsen: een witte jas, witte handschoenen en een gigantische spuit; een mooie verpleegster met vrolijke ogen die verleidt met een naald. Hij ziet in het Belgische wetsvoorstel een 'makkelijke manier om medische fouten te verdoezelen', verwijzend naar de Belg die euthanasie vroeg en kreeg na een mislukte geslachtsoperatie.

In het rijtje van slechte artsen staat één man bovenaan, weten meerdere profielwebsites. Wim Distelmans is op de website *nationalrighttolifenes.org* 'Belgium's death evangelist' en haalde als volgt de hoofdpunten op *lifenews.com*:

En er is nog meer 'kwaad' geïdentificeerd. Vele van de Noord-Amerikaanse tegenstanders van euthanasie hameren erop hoe onze linkse, socialistische regering euthanasie opdringt. 'Socialisten, liberalen en milieuactivisten zijn voor het wetsvoorstel. De Vlaamse christendemocraten en Vlaams Belang zijn evenwel tegen', staat op de conservatieve website *Spero News*. Dat de niet-linkse N-VA ook voor heeft gestemd in de Senaatscommissie, past niet in het plaatje. De Waalse christendemocraten blijken dan weer niet van tel.

De Belgische wet die euthanasie bij wilsbekwame, fysiek ondraaglijk en uitzichtloos lijdende minderjarigen mogelijk maakt (onder vele voorwaarden) is er nog niet, dus hopen sommigen dat ons lans alsnog tot inzicht komt. Op de website *CitizenGo.org*, waar burgers van over de hele wereld petities kunnen opstarten, is alvast een brief opgesteld voor Annemie Turtelboom (Open VLD) en Laurette Onkelinx (PS), respectievelijk de ministers van Justitie en Sociale Zaken. De petitie werd aangeleverd door een man uit Washington DC en hij had deze namiddag ruim 2.700 van de gewenste 5.000 handtekeningen verzameld. De brief begint als volgt:

We schrijven u om met aandrang te vragen het initiatief te stoppen dat euthanasie bij minderjarigen promoot. Ongeacht de beperkingen die iemand heeft, moet het leven naar waarde worden geschat. Een wet goedkeuren die het toestaat om leven te beëindigen zonder reden, is onaanvaardbaar.