



Denk aan het milieu. Denk na voor je print!

Uitbreiding van de euthanasiewet: ondoordacht werkstuk van slechte wetgeving

OPINIE

14/02/14 - 06u00

Willem Lemmens, hoogleraar ethiek en moderne wijsbegeerte, Universiteit Antwerpen

De Morgen publiceert naast elkaar twee 'laatste' aanbevelingen van experts aan onze politici, die wanneer ik dit schrijf zich klaar maken om de uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen goed te keuren ([DM 13/2](#)). Het ene stuk is van de liberale, Joodse intellectueel Raphael Cohen-Almagor, die van aanvankelijke voorstander van de legalisering van euthanasie evolueerde naar een kritische tegenstander. Zijn grondige studie van de wetgeving en praktijk in Nederland en België leidde tot zijn weloverwogen en zeer genuanceerd kritisch standpunt.

Cohen-Almagor heeft hierover al 10 jaar geleden gepubliceerd, na onderzoek in Nederland en ons land. Hij is nooit beluisterd door de mensen wiens argumenten en praktijken op de werkvloer hij grondig heeft gewikt en gewogen, als intellectueel, als liberaal.

In het andere [opiniestuk](#), van dokters Wim Distelmans en Yves Benoit, worden de bekende argumenten voor de verbreding van euthanasie naar minderjarigen nog eens opgelijst. Zij melden terloops dat veel kritiek uit het buitenland voortkomt uit het feit dat men daar "euthanasie" fout begrijpt. In het licht van de argumenten die Cohen-Almagor in zijn opiniestuk geeft, klinkt dit ongeloofwaardig. Deze expert weet heel goed waarover het gaat. Zijn argumenten zijn precies de vertolking van wat de 200 Belgische artsen onder de aandacht hebben willen brengen.

Ik heb zelf niet als arts, maar als ethicus en gewone burger, mee het standpunt van de artsen onderschreven. Ik ervaar het als stuitend en intellectueel oneerlijk dat elke kritische bedenking tegen de standpunten in de lijn van Distelmans en Benoit afgedaan worden als een blijk van 'profileringsdrang', 'emotionele chantage' of 'conservatieve achterhoedegevechten'. Wie het spel niet meer kan winnen, begint de man te spelen.

De wet voor uitbreiding van euthanasie naar minderjarigen zal vandaag (gisteren, red.) gestemd worden. De honden blaffen, de karavaan trekt voort. Wat voor sommigen een ethisch hoogtepunt is in de Belgische wetgeving, zal in de toekomst ongetwijfeld blijken te zijn wat het werkelijk is: een ondoordacht werkstuk van slechte wetgeving, tot stand gekomen door politiek opbod. Het is de taak van elke weldenkende burger, en zeker van intellectuelen en beleidsmakers, om volhoudend weerstand te bieden tegen deze kortzichtigheid en stemmingmakerij. In de eerste plaats voor het behoud van een zorgvuldige, ethisch hoogstaande geneeskunde. Maar ook uit zelfrespect. Wie zwijgt, stemt immers toe. De Persgroep Digital. Alle rechten voorbehouden.