



Denk aan het milieu. Denk na voor je print!

Ook het levenseinde wordt almaar meer verpolitiekt

OPINIE

23/01/13 - 07u09

Vriendelijk verzoek van de Japanse minister van Financiën aan bejaarde landgenoten: "Haast u en sterf." De heer Taro Aso vindt een vroegtijdige dood een interessante besparing. Ook in Japan kreunt de sociale zekerheid onder de vergrijzing. Aso giet nog een moreel sausje over zijn besparingsmaatregel: "God geve dat je niet gedwongen wordt te blijven leven terwijl je wilt sterven. Je kunt toch niet met een gerust hart gaan slapen als je weet dat dit door de staat betaald wordt."



Het sterven in staatsbeheer?

Misschien leven we te lang en wordt de dood in ziekenhuizen en rustinstellingen nodeloos gerekend. Anderzijds: legitieme vragen naar euthanasie worden nog vaak ontweken in schijnbewegingen van gewetensnood. Maar noch in de ene noch in de andere richting komt het een politicus toe de individuele dood te orkestreren.

Laat maar die baxter, zeg ik graag zelf.

Ook het levenseinde wordt almaar meer verpolitiekt. Zoals geboorte dat in sommige landen al langer was? Hoezo, individualisering van de samenleving? Het recht op een 'eigen dood' toch nog als laatste strijd?

In de politieke regie van verlate engeltjesmakers?

Sterven doe je alleen. Wat mij betreft desnoods met hulp van intimi en artsen. Maar ministers - goddeloos of niet - moeten vooral met hun poten van mijn doodsbed afblijven.

Hugo Camps

De Persgroep Digital. Alle rechten voorbehouden.