

# Hoe hier gepingpong wordt met een mensenleven tart de grenzen van een beschaving

**Bart Eeckhout is commentator bij De Morgen.**

01 juni 2015

**LEES LATER**



2Zedendelinquent Frank Van den Bleeken. ©ANP



Bart Eekhout ©Wouter Van Vooren

SHARE

## Je wenst je ergste vijand de roetsjbaan van hoop naar wanhoop niet toe die de man nu al jaren moet ondergaan

De martelgang in de zaak van Frank Van der Bleeken maakt enkel verliezers, maar geen enkele verliezer is zo groot als Van den Bleeken zelf. Zelfs als je rekening houdt met de verschrikkelijke daden die hij ooit gepleegd heeft, kun je enkel met deemoed kijken naar het gesol met 's mans leven en met zijn wens om dat leven te beëindigen.

Je wenst je ergste vijand de roetsjbaan van hoop naar wanhoop niet toe die de man nu al jaren moet ondergaan. De precieze procedure voor euthanasie was hem al uitgelegd, de datum was al geprikt, tot hij te horen kreeg dat hij zich vruchteloos op zijn einde voorbereid had. Een uitweg naar Nederland werd geboden, maar ook dat zou nu mogelijk niet doorgaan. 'Mogelijk', want het Nederlandse ministerie van Justitie weigert voorlopig verdere commentaar.

Politiek is een ruwe business, maar de achteloze manier waarop hier gepingpong wordt met een mensenleven tarta de grenzen van een beschaving. De Nederlandse regering treft geen schuld aan de historisch beschamende manier waarop dit land omgaat met geïnterneerden. Nederland heeft wel de mogelijkheid om in te gaan op de erg concrete hulpvraag van een mens in levensnood. Blijkbaar is de administratieve wil

om juridische bezwaren te vinden groter dan de politieke wil om die bezwaren uit de weg te ruimen. Hop, pingpongballetje weer naar de Belgische kant van het net.

SHARE

## Een samenleving die euthanasie toestaat wegens een politiek motief, wankelt op de rand van wat een rechtsstaat is

Met opvang van geïnterneerden vallen nu eenmaal geen kiezers te verleiden. Uitzonderlijk is dat soort berekening niet. Ook hier pogen ministers een makkelijk applausje te scoren door gevangenen het recht op ziekteverzekering te ontzeggen, nietwaar mevrouw De Block?

Moet Frank Van der Bleeken euthanasie verleend worden? Er zijn nog altijd goede argumenten om neen te zeggen. De man mag dan wel 'uitbehandeld' zijn, er is een uitweg om zijn ondraaglijk lijden te verlichten met aangepaste opvang. De hinderpalen die het leven van Frank Van den Bleeken belemmeren zijn politiek, niet medisch. Het is dan ook aan de politici om de blocages op te ruimen. De kans op slagen is er nog altijd, als goede wil het voor één keer mag halen op cynische berekening. Op korte termijn met medewerking van Nederland, op hopelijk niet al te lange termijn ook in eigen land.

Dit gaat niet alleen over leven en dood van één mens, dit gaat over ons allemaal. Wat voor een samenleving zijn wij waarin een man euthanasie zou moeten plegen vanwege verkeerd gekozen beleidsprioriteiten? Een samenleving die euthanasie toestaat wegens een politiek motief, wankelt op de rand van wat een rechtsstaat is.