

De Morgen - woensdag 26 januari 2011
Lezersbrief

Euthanasie

Op het artikel van Fernand Keuleneer, reageer ik verontwaardigd (DM 25/1). Hij zou de euthanasiewet nog verstrengen. En misschien ook nog onduidelijker maken ?

Keuleneer spreekt te veel als jurist en niet genoeg als mens. Waarom zou een arts ontaarden als hij iemand helpt iemand van zijn lijden af te helpen? Hij verdedigt de ziekenhuizen die omwille van meestal religieuze - en geldelijke! - motieven de zieke, die er tenslotte om vraagt, niet helpen. Omdat ze dat juridisch gezien niet moeten doen.

De procedure voor de euthanasievraag is nu al voor gewone mensen onduidelijk en complex, de meeste ziekenhuizen weigerachtig, de artsen op hun hoede. De artsen die ik ken en die wel bereid zijn te helpen zijn in het algemeen de beste en eerlijkste verzorgers die zonder eerst het wetboek te raadplegen méér mens zijn dan de rest van de burger die vooral zichzelf gerespecteerd wil zien.

H.B.