

5 vragen aan euthanasie-expert Wim Distelmans: “Bocht van CD&V verrast mij, want ze blokkeren nieuwe wet al 20 jaar”

Wie vergevorderde dementie heeft en nog bij bewustzijn is, kan in ons land niet voor euthanasie kiezen. Zelfs niet als die persoon dat op voorhand heeft aangegeven. CD&V ligt al 20 jaar dwars, maar is nu toch bereid [om de wet aan te passen](#). Maar wat als zo iemand desondanks nog zeer opgewekt en kwalitatief leeft? Moet een arts die dan volgens de mogelijk nieuwe wet toch doden? Professor palliatieve zorg Wim Distelmans legt uit.

Jeroen Bossaert 01-03-24, 13:00



 0 REACTIES

Professor Distelmans, u pleit al meer dan twintig jaar voor een uitbreiding van de euthanasiewet. CD&V maakt nu een opening en wil praten over euthanasie voor mensen met vergevorderde dementie. Bent u tevreden?

Professor palliatieve zorg Wim Distelmans: “Het is positief dat ze een opening maken, maar ik blijf voorzichtig. Want van waar komt de motivatie ineens? CD&V blokkeert het euthanasiedebat al jaren en heeft het thema zelfs gebruikt om aan boord te klimmen van de federale regering. Ze hebben toen expliciet in het regeerakkoord laten opnemen dat er enkel iets gewijzigd kon worden aan de euthanasiewet als er een consensus was. Ik heb de indruk dat ze nu een opening maken omdat de verkiezingen eraan komen. Laat ons hopen dat het geen stunt is en dat ze het oprecht menen.”



Je mag jezelf in België wel uithongeren met de dood tot gevolg, maar je kan geen euthanasie krijgen. Dat slaat nergens op

Wat is eigenlijk het probleem met de huidige euthanasiewet?

“Er zit al van bij de start een fout in die wet. Als een Belg vandaag de diagnose van dementie krijgt, dan heeft die eigenlijk maar twee opties om euthanasie te krijgen. Ofwel moet je het doen vóór de ziekte toeslaat — zoals schrijver Hugo Claus heeft gedaan — ofwel moet je wachten tot je door de ziekte in een coma terechtkomt. Of als een plant door het leven moet. Wie hevig dement wordt en wilsonbekwaam is, maar nog bij bewustzijn is, kan geen euthanasie krijgen. Zelfs niet als die persoon dat heeft genoteerd in een wilsverklaring. Dat slaat nergens op. Zeker als je weet dat je wél in je wilsverklaring kan laten opnemen dat je bij vergevorderde dementie geen sondevoeding wil krijgen. Je mag jezelf in België dus uithongeren met de dood tot gevolg, maar je kan geen euthanasie krijgen. Als ik lezingen geef, dan krijg ik dat aan mensen niet uitgelegd.”

“Er zijn ook al enquêtes geweest waaruit blijkt dat meer dan 80 procent van de Belgen voorstander is om de wet aan te passen. En een petitie die we bij LEIF (*het LevensEinde InformatieForum, red.*) in 2019 lanceerden, haalde in een mum van tijd 80.000 handtekeningen. Misschien heeft CD&V eindelijk gezien dat ze vrijwel alleen staat?”