

zaterdag 05 april 2008

Zeven manieren om zacht te sterven

Aansluitend bij dit artikel

- [Palliatieve zorg wordt supportieve zorg](#)
- [Waardig sterven met een glas champagne](#)
- ['Palliatief' of 'supportief'?](#)
- [Bijna helft overlijdens 'medisch beïnvloed'](#)

Elk jaar krijgen in ons land ongeveer 400 patiënten euthanasie. Een kleine groep in vergelijking met de 40.000 mensen die jaarlijks in een 'medische context' overlijden. Ook zij hebben vragen over hun ziekte, aftakeling en naderende dood. Doordat het maatschappelijk debat vaak alleen over euthanasie gaat, blijven zij met vragen en heel wat onzekerheid zitten. 'Wie niet voor euthanasie kiest, hoeft daarom nog niet te lijden', reageert de palliatieve zorg. 'Door de mensen te informeren kunnen we hun angst wegnemen. Wij willen geen dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen.' **Yves Delepeleire en Guy Tegenbos, illustraties Dirk Huyghe**