

zaterdag 05 april 2008

Palliatieve zorg wordt supportieve zorg

Aansluitend bij dit artikel

- [Waardig sterven met een glas champagne](#)
- ['Palliatief' of 'supportief'?](#)
- [Bijna helft overlijdens 'medisch beïnvloed'](#)
- [Zeven manieren omzacht te sterven](#)

BRUSSEL - De palliatieve zorg denkt na over een andere term, omdat 'palliatief' te snel wordt geassocieerd met de dood.

Van onze redacteur

De term 'palliatief' in de palliatieve zorg staat op de wip. De sector twijfelt of hij de term nog moet en wil behouden. 'Palliatief' heeft een te negatieve bijklank. 'Er hangt een taboe rond, omdat de mensen het alleen associëren met terminale patiënten en te snel linken met de dood', zegt Paul Vanden Berghe, de directeur van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV).

Om die reden wil Wim Distelmans, hoogleraar palliatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, liever niet meer spreken over palliatieve zorg, maar over 'supportieve' zorg en over 'supportieve' centra. Ook het [netwerk Palliatieve Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde](#), een van de vijftien netwerken in Vlaanderen, breekt een lans voor het begrip 'supportief'. Op [15 april organiseert het daarover een studiedag](#).

De overkoepelende federatie twijfelt nog over haar standpunt. 'Het taboe dat rond palliatieve zorg hangt, is geen reden om de term "palliatief, op te geven", zegt Vanden Berghe. 'Wel moeten we ons begrippenkader verfijnen.'

De federatie wil zowel de term 'palliatief' als 'supportief' gebruiken. Wanneer een patiënt nog een medische behandeling krijgt (zoals chemotherapie), niet meer met de bedoeling om hem te genezen maar wel om zijn levenseinde comfortabeler te maken, spreekt de federatie van 'supportieve' zorg. Als de patiënt geen medische behandeling meer krijgt, gaat het om 'palliatieve' zorg.

De FPZV mengt zich dit weekend voor het eerst ook uitdrukkelijk in het euthanasiedebat. VandenBerghe zegt respect te hebben voor wie voor euthanasie kiest. 'Maar het is maar één van de vele manieren is om waardig te sterven.'

Medisch begeleid sterven kan ook op een natuurlijkere manier, zonder dat de patiënt meer pijn hoeft te lijden.'