

maandag 31 maart 2008

'Meneer de kardinaal, schaam je'

BRUSSEL - Schrijver Erwin Mortier valt scherp uit naar de kritiek op Hugo Claus' keuze voor euthanasie.

Bij de uitvaart van Hugo Claus vorige zaterdag viel scherpe kritiek te horen op de commentaren die katholieke prominenten hadden gemaakt op Claus' beslissing om vorige week woensdag te kiezen voor euthanasie. Claus leed al enkele jaren aan de ziekte van Alzheimer.

Zonder diens naam te noemen, meende kardinaal Godfried Danneels dat Claus, door 'zomaar' voor euthanasie te kiezen, bepaald geen heldendaad had gesteld en 'het probleem van lijden en dood' had 'omzeild'.

Bij Claus' afscheidsceremonie vorige zaterdag, toonden meerdere sprekers zich gegriefd door deze kritiek. Het scherpst was Erwin Mortier, een schrijver met wie Claus in zijn laatste levensjaren geregeld contact had.

Mortier hekelde het dat Claus 'postuum nog de les wordt gelezen door lieden voor wie hij steeds een heilzaam gebrek aan ontzag heeft vertoond.' 'Louter en alleen omdat de keuze van zijn levenseinde toevallig niet de hunne is, komen ze weer van onder de plaveien gekropen en spuien hun laffe gal. De eigen morele superioriteit celebreren boven het lichaam van een geliefde dode is geen heldendaad.' Mortier sloot af met een striemend 'meneer de kardinaal: schaam je.'

Volgens Danneels' woordvoerder Hans Geybels 'hoeft de kardinaal zich helemaal niet te schamen. Men heeft zijn woorden uit de context gerukt.'

De kardinaal maakte er wel bezwaar tegen dat 'telkens opnieuw de euthanasie wordt verdedigd en de palliatieve zorg verzwegen.' De katholieke kerk pleit in uitzichtloze gevallen voor palliatieve sedatie: 'het verschil tussen doen sterven en laten sterven.'

Danneels vreest voor een 'hellend vlak'. Bij een eventuele uitbreiding van de wet zouden, aldus Geybels, steeds meer zieken voor euthanasie in aanmerking komen, 'misschien ook depressieven of autistische mensen. Zwaar zieken dreigen het gevoel te krijgen dat ze een last zijn en zo onder druk komen te staan om dezelfde stap te zetten.'

Nog altijd volgens Geybels is 'de grote meerderheid van de artsen' nu al gekant tegen de euthanasiewet die Claus de kans gaf om zelf het moment van zijn dood te kiezen. (mr, bm)