

Arts beëindigt leven terminale Italiaan  
door **lezers**

Met aandacht volgde ik het verloop van de aanvraag tot euthanasie van de terminaal zieke P. Welby in Italië. Dokter Mario Riccio had de moed, volgens uitdrukkelijke wens van de patiënt, de behandeling stop te zetten. In het katholieke Italië loopt de dokter nu de kans gearresteerd te worden (DM 22/12). Ik ben een niet-gelovige met veel respect voor alle leven op aarde en alle geloofsovertuigingen, maar ik kan er niet bij dat iemand door de kerk belet wordt een einde aan zijn lijden te maken en vredig te sterven. Wat denken die zo gelovige mensen van de dagelijkse stervende kinderen in Afrika en de zinloze oorlogsslachtoffers in Irak - waarbij ik mij afvraag of de zelfverklaarde 'uitverkorene van God' Bush wel een geweten heeft? Bush verwoest vele families, die zien hoe hun onschuldige kinderen voor hun ogen worden vermoord.

Ik begrijp deze wereld vol geweld en haat steeds minder. Toch blijf ik hopen op een betere wereld waarin iedereen respect voor elkaar kan opbrengen. En een waarin iedereen na een hopelijk mooi leven, bij uitzichtloos lijden, kan rekenen op een zachte dood.

Hilde Delbaen, Boom

Publicatiedatum : **2006-12-23**

Sectie : **Opiniemakers**