

De Standaard

zaterdag 15 april 2006

„We moeten de euthanasiewet niet gehoorzamen"

De euthanasiewet is geen ethische wet. Daarom moeten we haar niet gehoorzamen, zegt André-Mutien Léonard, de bisschop van Namen.

Dat de Belgische kerk de euthanasiewet nog altijd niet verteerd heeft, is al langer duidelijk. Maar steeds vaker treden de bisschoppen naar buiten om de wet en de mogelijke uitbreiding ervan naar minderjarigen en wilsonbekwamen te bestrijden. Kardinaal Godfried Danneels deed dat al in zijn homilie op Kerstmis vorig jaar. Enkele weken geleden raakte bekend dat de katholieke kerk samen met andere religies een tekst voorbereidt die de druk tegen een verdere uitbreiding moet opvoeren. Hacer Düzgün, de Vlaamse voorzitter van de Moslimexecutieve, verklaarde zich al akkoord met de tekst.

In een interview met De Standaard gaat bisschop Léonard van Namen nog een stap verder. Hij zegt dat artsen en verpleegsters de euthanasiewet niet moeten gehoorzamen. En hij maakt meteen de vergelijking met de nazi-wetten.

„Er liggen wetsvoorstellen klaar om euthanasie uit te breiden tot minderjarigen en wilsonbekwamen. Dat is verschrikkelijk", zegt hij. „Ik vind dat wij die wet niet moeten gehoorzamen." Dat een meerderheid in het parlement de wet heeft goedgekeurd en eventueel een uitbreiding zal goedkeuren, is voor Léonard geen reden om ze te eerbiedigen.

„Er zijn immers niet-geschreven wetten die de geschreven wetten overstijgen. Dat schreef Sophocles al in zijn Antigone. Het is niet omdat een wet democratisch goedgekeurd is, dat ze ook ethisch verantwoord is. Hoe zouden we anders nog kritiek kunnen uitoefenen op onze wetgever?" Léonard vindt dat er een natuurwet voorafgaat aan alle positieve wetgeving.

„Tijdens het proces van Neurenberg verdedigden nazi's zich met het argument dat ze alleen maar de wetten hadden gehoorzaamd. Zij kregen als antwoord: je had die wetten niet mogen toepassen omdat ze niet ethisch waren. Ik wil euthanasie niet vergelijken met de nazi-praktijken, maar het geeft aan dat we niet alle democratisch goedgekeurde wetten moeten gehoorzamen. Ik vind dat artsen en verplegers hun geweten moeten kunnen inroepen om niet te gehoorzamen aan die wet."

Léonard is van mening dat de Belgische kerk meer tussenbeide moet komen in het publieke debat. „Meer dan in het verleden. Misschien was het niet de stijl van onze kerk om onze stem luid te laten horen, maar ik denk dat we dat meer moet doen, zoals de bisschoppenconferenties in Italië of Spanje. We moeten niet constant in debat gaan, maar als de grote, ethische waarden op het spel staan, moeten we ons laten horen. Zoals de bisschop van Antwerpen, die opgestapt is voor humane amnestie in het asieldebat, of zoals de bisschop van Luik kritiek heeft gegeven op het beleid van Inbev. Dat waren zeer goede initiatieven."

Van onze redacteur Dominique Minten

