



De (s)preekstoel van Knack.be

Knack.be maakt ruimte voor religie en levensbeschouwing

Opinie

21/11/16 om 14:13 - Bijgewerkt op 20/11/16 om 17:46

'Ik zou graag zelf zonder zorgen kunnen beslissen over mijn levenseinde, kan dat?'

'Patiëntenrechten zijn mensenrechten', schrijft Sylvain Peeters van demens.nu. 'Dankzij de medische vooruitgang leven mensen nu langer en kan men ook de stervensfase verlengen. Therapeutische hardnekkigheid en paternalisme loeren dan om de hoek.'



© Thinkstock

Als burger hechten we een groot belang aan ons recht op zelfbeschikking. Dit recht is een mensenrecht.

Mensen worden mondiger en wensen dat hun autonomie en zelfbeschikking gerespecteerd worden op alle vlakken en dit tijdens hun totale levensloop. Dankzij de medische vooruitgang leven

mensen nu langer en kan men ook de stervensfase verlengen. Therapeutische hardnekkigheid en paternalisme loeren dan om de hoek.

Mijlpaal

Als patiënt hadden we vroeger weinig of geen inspraak. De patiëntenrechtenwet van 2002 vormt dan ook een mijlpaal voor de burger als patiënt. Er werden een aantal afdwingbare rechten vastgelegd: het recht op informatie, het recht op het geven van een toestemming voor een behandeling en dus ook het recht om een behandeling te weigeren. Ook de wetten betreffende euthanasie en palliatieve zorg werden in 2002 goedgekeurd.

Delen

'Ik zou graag zelf zonder zorgen kunnen beslissen over mijn levenseinde, kan dat?'

Zelfbeschikking is van groot belang bij het levenseinde, want bij een groot aantal overlijdens ligt één of andere medische handeling aan de basis. Het is van essentieel belang dat het recht op zelfbeschikking gerespecteerd wordt en dat we als patiënt de garantie hebben dat de uitvoering van deze handeling correct gebeurt.

Een arts die euthanasie uitvoert is wettelijk gebonden aan een aantal criteria van zorgvuldigheid en heeft de plicht die aan te geven. De arts moet binnen de vier werkdagen de uitgevoerde euthanasie bij de Federale Controle en Evaluatie Commissie Euthanasie (FCEE) aangeven. Vanuit het zelfbeschikkingsrecht kan slechts één iemand om euthanasie verzoeken, namelijk de patiënt zelf.

Loze kritiek?

Vreemd is dat wie in ons land aangifte doet van euthanasie steeds de wind van voren krijgt. En de media spelen hier gretig op in. Zo wordt naar aanleiding van het laatste rapport van de FCEE geponeerd dat "iedereen van boven de 70 jaar nu in aanmerking komt voor euthanasie". Ook de werking van de FCEE wordt bekritiseerd: men zou dossiers soms te vlot goedkeuren. Het begrip polypathologie dat door de Commissie erkend wordt en de bekwaamheid van de huisarts om een derde advies te formuleren bij een euthanasieverzoek worden in vraag gesteld.

Een huisarts die soms jarenlang zijn bejaarde patiënt volgt en het volledige boekje van zijn gezondheidstraject kent zou niet bekwaam zijn om hierover advies te geven? Een psychiater of specialist die slechts één hoofdstukje van het verhaal leest, wel?

Het is toch zo dat de Commissie pluralistisch en pluridisciplinair is samengesteld (met voor- en tegenstanders van euthanasie) en dat ze erin slaagt om collegiaal de dossiers van aangegeven euthanasie uitvoeringen te toetsen aan de zorgvuldigheidscriteria? Als patiënt heb ik dan toch de garantie dat die gebeurt en mijn vraag voor euthanasie wettelijk verliep? Waarover moet ik mij dan zorgen maken?

Palliatieve sedatie

Waar ik mij wel zorgen over maak is het feit dat andere medische beslissingen bij het levenseinde niet getoetst of correct uitgevoerd worden. Dien ik als patiënt niet de garantie te krijgen dat deze behandelingen niet tegen mijn wil toegepast worden? Is dit ook geen mensenrecht?

Neem als voorbeeld het toepassen van palliatieve sedatie. Hier moet geen aangifte voor gebeuren want dit beschouwt men als goed medisch handelen. Nochtans stellen zich ook hier tal van problemen: Wordt palliatieve sedatie wel toegepast op vraag van de patiënt ? Of lag de beslissing bij de arts?

De arts wou geen euthanasie uitvoeren en stelde dit dan maar voor? Voelde de arts zich gedwongen dit te doen omdat de patiënt niet meer aanspreekbaar was en zijn lijden te groot?

Bij palliatieve sedatie wordt soms de dosis opgevoerd, om het leven te beëindigen. Is deze vorm van euthanasie dan goed medisch handelen? En hoeft daarom geen aangifte te gebeuren? Omdat de arts zelf besliste, en niet op vraag van de patient?

Naar analogie met de euthanasiewet

Weet u, de patiënt kan in het kader van het patiënten recht ook zelf kiezen voor palliatieve sedatie. Naar analogie met de euthanasiewet dit aangeven geeft de garantie dat ook dan alle zorgvuldigheidscriteria worden toegepast. Dit recht is toch ook een mensenrecht?

Het wordt dus hoog tijd om ook een analoge registratie van palliatieve sedatie in te voeren. Dit biedt niet enkel garanties voor de patiënt, maar ook voor de arts, die beschuldigingen van een verdacht overlijden vermijdt.

Geen paternalisme

Er is nood aan een volledige transparantie bij de verschillende medische beslissingen.

Burgers hebben recht op duidelijke informatie en verdienen respect voor hun eigen keuzes bij het levens einde. Respect voor hun recht op zelfbeschikking.

Het paternalisme dat vandaag heerst onder het mom van het beschermen van de 'zwakkere burger', die zogezegd zelf zijn levens einde niet kan bepalen, is écht niet meer aan de orde!

Sylvain Peeters

Voorzitter deMens.nu - Unie Vrijzinnige Verenigingen

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.



Versturen via e-mail

Advertentie



Nu voor €. Voor 23.59u besteld? Morgen gratis bezorgd, ook op zondag.
Miele H 6100 BM

Start vandaag voor €0,00! Meld je nu aan en start met gezond afvallen.
Weight Watchers Online

Ontdek de 3 nieuwe hospitalisatieverzekeringen van DKV.
Een totale bescherming

Rode Kruis-Vlaanderen is op zoek naar de strafste talenten. Ken jij er één?
Doneer een sollicitant.

Gerelateerde artikelen



['Gaan N-VA, CD&V en Open VLD de Vlaamse Rand mee helpen verfransen?'](#)



'Links campagne voeren om daarna vanuit het centrum te regeren, dat wordt niet meer gepikt'



Frank Vanhecke: 'Dit is bewuste poging van Dewinter om nieuwe leiding Vlaams Belang te saboteren'



Klokkenluiders bij politie krijgen eindelijk bescherming



'Proffen zouden beter wat meer zwijgen over onderwerpen waar ze niets van afweten'



Overleeft Audi Brussels besparingswoede van Volkswagen-directie?

Voor u



'Gaan N-VA, CD&V en Open VLD de Vlaamse Rand mee helpen verfransen?'



Frank Vanhecke: 'Dit is bewuste poging van Dewinter om nieuwe leiding Vlaams Belang te saboteren'



'Proffen zouden beter wat meer zwijgen over onderwerpen waar ze niets van afweten'



Trump wil Farage als Brits ambassadeur in de VS



Turkse regering trekt omstreden wetsontwerp misbruik minderjarigen in



'Vluchtelingen zijn de stormtroopers van Erdogan': dit zei Filip Dewinter voor de leden van Gouden Dageraad



'Links campagne voeren om daarna vanuit het centrum te regeren, dat wordt niet meer gepikt'



Trump: 'Op mijn eerste dag in Witte Huis trek ik VS terug uit TTIP' (video)



'We kreunen onder de sociale kosten van tabak en alcohol, maar De Block luistert niet'



Ruzie Vlaams Belang: Annemans 'staat voor 200 procent achter voorzitter Van Grieken' (video)



Turkije is niet rijp voor duurzame democratie, maar doordrongen van paranoïde verhalen'



Overleeft Audi Brussels besparingswoede van Volkswagen-directie?



Hiv-zelftest vanaf woensdag in de apotheek



Van dermeersch ontkent berichten over beroepsprocedure

Onze partners

CIAO!

Goedkoper kopen



Vind, vergelijk en koop tegen de beste prijs.

SARENZA.BE

Nieuwe collectie



Gratis levering binnen 24u.

GYMGLISH

Cursus Frans Online



De eenvoudigste en leukste manier om frans te leren. 7 dagen Gratis

PARSHIP

Dating met Parship



Vind de partner die echt bij je past.

GYMGLISH

Engelse lessen met Gymglish



7 dagen gratis cursus
engels.