

Vraag om eerbied voor psychisch lijden

Een website die eerbied vraagt voor wie wegens ondraaglijk psychisch lijden euthanasie wil, verzamelde in twee dagen tijd meer dan 2.500 handtekeningen.

VAN ONZE REDACTRICE **VEERLE BEEL**

BRUSSEL Het initiatief gaat uit van een groep van ruim 160 mensen, onder wie ethici, filosofen, artsen, hulpverleners en andere publieke figuren. De bedoeling is om op te komen voor het recht van mensen met langdurig psychiatrisch lijden die vanwege de ondraaglijkheid en de onlenigbaarheid van dat lijden om euthanasie vragen.

Onder de initiatiefnemers bevinden zich filosoof Johan Braeckman (UGent), arts Wim Distelmans (VUB), ethicus Jurgen Slembrouck (UAntwerpen), rouwexpert Manu Keirse (KULeuven en Gezinsbond), zanger Rick De Leeuw en voorts een heleboel Leif-artsen. Verder ook enkele politici zoals Meyrem Almaci (Groen) en Els Ampe (Open VLD).

De website eerbied.be verzamelde in twee dagen tijd al meer dan 2.500 handtekeningen van sympathisanten.

‘Een wet over het levenseinde mag en moet continu worden geëvalueerd, zowel vanuit ethisch, juridisch als praktisch oogpunt’

De initiatiefnemers wijzen erop dat elk menselijk lijden in zekere zin psychisch en subjectief is. De eis naar objectiveerbaarheid van dat lijden is voor hen een ‘paternalistische miskennis van het leed van een ander’.

De ondertekenaars kanten zich niet tegen een evaluatie van de euthanasiewet – iets wat door velen wordt gevraagd, ook door de tegenstanders van euthanasie bij psychisch lijden. ‘Een wet over het levenseinde mag en moet continu worden geëvalueerd, zowel vanuit ethisch, juridisch als praktisch oogpunt’, schrijven ze in hun manifest.

Toch kan er voor hen niet geraakt worden aan de centrale aspecten van de wet, namelijk de mogelijkheid tot euthanasie bij lichamelijk én bij psychisch lijden. Daar wel aan raken zou ‘een morele achteruitgang’ betekenen.