

## COMMENTAAR

KAREL VERHOEVEN

### Toch nog onderworpen aan God

Wij zijn gaan geloven dat we in een post-religieuze maatschappij leven. Bij ons maken parlementen de wetten, gelovigen hebben er zich bij neer te leggen. Eigenlijk wordt ook verwacht dat gelovigen er hun opvattingen over wijzigen. Homo's zijn in dit land gelijke burgers. Wie daar uit religieuze overtuiging anders over denkt, stelt zich de facto buiten de gemeenschap. Zo luidt de heldere verdediging tegen bijvoorbeeld salafistische moslims. Religieuze ethiek heeft niets meer te dicteren.

Of is dat een illusie, met bloeiende moskeeën, overvolle pinksterkerken en een hardnekkig Rom

Het conflict bij de Broeders van Liefde is daarom zo belangrijk. Het speelt zich af in het hart van onze verzorgingsmaatschappij. De Broeders van Liefde beheren zestig procent van de bedden in psychiatrische ziekenhuizen. Ze doen ook ouderenzorg. Er werken 12.000 mensen. De Belgische afdeling heeft in een visietekst dit voorjaar de deur opengezet voor euthanasie. Rome grijpt nu in. Als de Belgische broeders hun tekst niet afzweren, worden ze uit de orde gezet en de orde verliest het recht om zich katholiek te noemen.

Dat is slaan met de harde roede, maar Rome vindt respect voor het leven

absoluut. Ook voor patiënten die zijn uitbehandeld.



**Religieuze ethiek heeft niets meer te dicteren**